

## Lanterfanten

**D**e winter begint gezellig, met de feestdagen. En aangezien gezelligheid geen tijd kent, vliegen die dagen om. Maar nu zijn we beland in het tragere, meer verstilde deel van de winter. Februari, maart, ze duren lang. Er gebeurt niet zo veel, niet op de kalender en niet in de natuur. Het zijn maanden van wachten en verwachting: die lente, wanneer komt-ie nou? Het wachten gaat ons in deze tijd, waarin bijna alles hier en nu te zien is en te horen, steeds moeilijker af. Wachten kun je scharen in een rij van werkwoorden als niksen en luieren. Het zijn werkwoorden die over niet-werken gaan en daarom taboe zijn. Je hebt nog veel mooiere, met de misprijzende bijklank van onze 19de-eeuwse opvoedingsmoraal: dralen, slenteren, lummelen, lanterfant, suffen. Ze zijn op z'n minst verdacht geworden en als het zo doorgaat, voorspel ik ook sombere tijden voor woorden als peinzen en prakkiseren. Allemaal drukken ze vertraging uit of een activiteit die niet direct zichtbaar is of merkbare effecten geeft. Het doet me denken aan die docent letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, die vertelde hoe hij als kind bij zijn

grootouders, boerenmensen, in een hoekje een boekje zat te lezen. Waarop zijn opa zei: "Jongen, ga toch 's wat dóen."

**Ik heb 's gelezen dat je een onderscheid moet maken tussen nietsdoen en niet-doen.**

Nietsdoen duidt op verknoeien van tijd; niet-doen is op alerte wijze afzien van handelen, ingrijpen, conclusies trekken, je mee laten voeren door ervaringen of gevoelens, je met dingen bemoeien, ondernemen. Niet-doen is voor resultaatgerichte strebers het moeilijkste wat er is.

Kijk naar de natuur: de zwarte bomen, de grauwe struiken, de vissen die stil in het water hangen. Omhuld door een schijnbare dood, blijven ze diep van binnen actief. Dat moet, want anders wordt het niks met die lente. Geïnspireerd door de natuur wil ik hier pleiten voor een eerherstel van lanterfant, lummelen en aanverwante fenomenen. In de zin van niet-doen: heel bewust die buitenwereld even uitsluiten. Zie het als de huistuin-en-keukenvarianten voor meditatie. Met daarna een mooie lente, natuurlijk.



*Marianne ter Laak*

Marianne ter Laak  
hoofdredactrice

### Warm aanbevolen

Wist u dat je gedeukte blikken eigenlijk ongeopend moet weggoien? En dat gesteriliseerde melk na openen even lang – of even kort – houdbaar is als dagverse melk? Lees alles over voedsel bewaren, op pagina 24. Er gaat een wereld voor u open.